

Woensdag 22 juni middagje naar de Bosschuur in Wintelre, voor de liefhebbers op de skeelers. Vakantie Jeugdwerk Oostelbeers



Ook dit jaar willen we weer gezellig met jullie een keer naar de Bosschuur aan de Merenweg in Wintelre skeeleren.

Je mag ervoor kiezen helemaal met je skeelers te gaan (5 km), de verkorte route te skeeleren (2,5 km), of alleen het laatste stukje (1km). Je moet altijd om **13.30 uur** verzamelen bij de fam. van Heerebeek (**Hoogeindseweg 24**). We hebben begeleiding bij het skeeleren, maar het is helemaal leuk als je vader of moeder ook meegaat op de skeelers. (we hebben ook nogal wat begeleiders nodig namelijk).

Rond 16.30 uur vertrekken we met eigen vervoer (auto) terug naar Oostelbeers. Iedereen regelt zelf vervoer terug. Je mag natuurlijk ook terug skeeleren. (alleen als je de hele 5 km goed kan skeeleren!) Er is dan weer begeleiding bij.

Je mag natuurlijk ook met je ouder(s) op de fiets of met de auto rechtstreeks naar de Bosschuur komen om daar te spelen.

We willen bij opgave graag **per kind** weten voor welke mogelijkheid deze kiest:

optie 1: hele rit skeeleren (5km)

optie 2: halve rit skeeleren (2,5 km)

optie 3: laatste stukje skeeleren (1 km)

optie 4: niet skeeleren, je komt met eigen vervoer naar de bosschuur.

Van **de ouders** willen we ook graag weten voor welke optie hij/zij kiest:

optie 5: ik kan als begeleiding voor de skeelertocht mee skeeleren.

optie 6: ik kan als begeleiding voor de skeelertocht meefietsen.

optie 7: ik ben met de auto en kan als post staan onderweg

optie 8: ik kom rechtstreeks naar de bosschuur met eigen vervoer.

Opgeven graag uiterlijk dinsdag via een mailtje naar vjoskeelertocht@outlook.com en vermeld duidelijk per kind en ouder welke optie hij/zij kiest.

Meld je kind altijd even aan zodat we voor genoeg begeleiding kunnen zorgen!

Nog enkele belangrijke dingen om te weten:



- Tijdens de skeelertocht zorgen wij voor begeleiding. Bij “de Bosschuur” moeten ouders zelf voor begeleiding zorgen.
- Zorg voor **goede beschermers!!!**
- Vergeet je **schoenen** niet mee te nemen!!
- Zorg zelf voor drinken en lekkers bij de Bosschuur; voor onderweg zorgen wij.
- Er is een waterpomp bij de Bosschuur, dus droge kleren meebrengen is wel handig.
- Graag bij de kinderen van tevoren zonnebrand smeren.
- Deze middag is gratis.

Groetjes van de organisatie: Dorian, Karin, Marc en Martje.